

**ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ**

(Tứ Thập Cửu Niên)

**TÒA THÁNH TÂY NINH**

**HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN**

*Thuyết Trình*

**Tổ Chức & Điều Hành  
Các Cơ Quan Trong  
HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN**

Khóa Huấn Luyện Nhon Viên Công Quả Nội-Ô Tòa-Thánh  
Chiều Thứ Bảy Ngày 18 Th. 4 Nhuận Giáp Dần (DI, 08-06-1974)  
tại HẠNH ĐƯỜNG TÒA-THÁNH

CHƠN-NHƠN LÊ TÂM CHÍ - PHỤ THỐNG LẠI-VIÊN PHƯỚC-THIỆN

GIÁO-THIỆN NGÔ VĂN PHÁT – PHỤ TRÁCH GIẢNG-VIÊN

GIÁP DẦN NIÊN

1974

**PHƯỚC-ĐỨC THIÊN BAN VẠN-VẬT CHÚNG-SANH LY KHỔ-KIỆP  
THIỆN-DUYÊN ĐỊA THỦ THẬP-PHƯƠNG CHƯ PHẬT HIỆP NGUYÊN-NHÂN**



**TÀI LIỆU SƯU TẦM 2020**

hai • không • hai • không

---

Ebook được làm theo tài liệu phổ biến trên Website **DAOCAODAI.INFO**. Mọi góp ý, đề nghị bổ túc, sửa đổi những sơ sót do sự tái trình bày lại, có thể có, xin vui lòng gửi điện thư vào địa chỉ: *tamnguyen351@live.com*

Thành thật tri **BAN PHỤ TRÁCH PHỔ BIẾN KINH SÁCH WEBSITE DAOCAODAI.INFO** đã bỏ nhiều tâm-huyết và công sức trong việc sưu tập, biên khảo, đánh máy, in ấn hay phổ biến trên Website ngõ hầu **GIÁO-LÝ ĐẠI-ĐẠO** được phổ truyền rộng rãi, lưu lại di-sản tinh-thần vô-giá cho thế-hệ hiện tại và nhiều thế-hệ tiếp nối mai sau.

California, 04/12/2020

Tâm Nguyễn

Website: **tusachCAODAI.wordpress.com**

---

*Thuyết Trình*  
Tổ-Chức & Điều-Hành  
các Cơ-Quan trong  
Hội-Thánh Phước-Thiện

GIÁP-DẦN NIÊN 1974



---

## MỤC LỤC

### THUYẾT TRÌNH HUẤN-ĐẠO.....9

LỚP HUẤN ĐẠO NHƠN VIÊN CÔNG QUẢ TÒA-THÁNH TÂY-NINH.....	9
▪ Giai Đoạn Lập Minh Thiện Đoàn .....	16
▪ Giai Đoạn Mở Phạm-Môn.....	18
▪ Sóng Gió Trong Cửa Đạo Bắt Đầu Biến Động.....	19
▪ Tổ-Chức Hội-Thánh Phước-Thiện.....	25
▪ Cữu-Viện Phước-Thiện.....	26
▪ Cơ-Quan Phụ Thuộc Cữu-Viện Phước-Thiện.....	26
▪ Dưới Quyền Cữu Viện Hội-Thánh Phước-Thiện.....	27
▪ Phân Tạo Cơ-Sở.....	28
▪ Hàng Phẩm Thập Nhị Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng Phước- Thiện.....	29
▪ Thể-Lệ Đại-Hội Phước-Thiện .....	29
▪ Tổ Chức Công-Cử Nghị-Viên Và Phái-Viên .....	30
▪ Thể-Lệ Cầu Phong Và Cầu-Thăng.....	30
▪ Về Tang-Tế-Sự.....	31
▪ Ban Kiến-Trúc.....	31
▪ Tóm Lược.....	32
▪ Thập Điều Cấm Răn.....	33





**TÒA-THÁNH TÂY-NINH**





# THUYẾT TRÌNH HUẤN-ĐẠO



PHƯỚC-THIỆN  
HẠNH ĐƯỜNG  
—oOo—

**ĐẠI-ĐẠO TAM-KỲ PHỔ-ĐỘ**  
(*Tứ Thập Cửu Niên*)  
Tòa-Thánh Tây-Ninh

## LỚP HUẤN ĐẠO NHƠN VIÊN CÔNG QUẢ TÒA-THÁNH TÂY-NINH

ĐỀ TÀI: TỔ-CHỨC và ĐIỀU-HÀNH các CƠ QUAN  
trong HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN

Trước khi giảng giải đề-tài tổ-chức và điều-hành các cơ-quan trong Hội-Thánh Phước-Thiện, chúng ta dừng lại đôi phút để tâm suy gẫm cũng nên tìm tòi và truy nguyên nguồn cội của HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN do đâu mà có, vì Pháp-Chánh-Truyền không có ấn-định về điều khoản của danh-từ trên. Đức Hộ-Pháp giảng giải đại cương về PHƯỚC-THIỆN không có trong Pháp-Chánh-Truyền, trong lúc lòng người đang phân-vân tìm hiểu, lại được Cam-Lô Pháp-Vị thật là may mắn, chẳng khác nắng hạn gặp mưa phùn.

Lời dạy của Đức HỘ-PHÁP ngày 6 tháng 8 năm Tân-Mão (1951:

*“PHƯỚC-THIỆN không có trong Pháp-Chánh-Truyền, họ trích-điểm là phải, mà chính Thầy đây cũng nhìn-nhận là không khi nào PHƯỚC-THIỆN có trong Pháp-Chánh-Truyền, dầu cho mấy con xin-xỏ đem danh-từ Phước-Thiện vào trong Pháp-Chánh-Truyền lại còn sai hơn nữa. Thầy vẫn lấy quyền CHỈ-TÔN tại thế không bao giờ làm trái ngược vậy được.*

Bởi khi lập Pháp-Chánh-Truyền Thầy có hội cùng Đức Lý Giáo-Tông được trọn quyền thay thế CHÍ-TÔN, hễ cái gì HỘ-PHÁP và GIÁO-TÔNG hiệp lại lập ra trong cửa Đạo tức là lời dạy bảo của Đức CHÍ-TÔN, không có việc gì từ nhỏ chí lớn mà không có mạng lệnh của CHÍ-TÔN trong đó.

Về quyền hành và trách-nhiệm trọng đại, nên Đức LÝ-GIAO-TÔNG nôn nóng lập thành Pháp-Chánh-Truyền Chú-Giải cho kịp Thiên Thơ Đức CHÍ-TÔN đã định. Nếu lập Pháp trễ tức là Đạo phải loạn, thì còn chi công-trình các Đấng Thiêng-Liêng dày công dìu-dẫn từ ban sơ. Ấy vậy Pháp-Chánh-Truyền Chú-Giải, đó là phân quyền cho Cửu-Trùng-Đài và HIỆP-THIÊN-ĐÀI, cho khỏi bị dành quyền nhau mà thôi và đồng thời trao quyền ấy cho HỘ-PHÁP, có đủ phương kèm-chế nền Đạo của Đức CHÍ-TÔN. Pháp-Chánh-Truyền ở trong cuốn Thiên-Thơ mà ra, còn CHÚ-GIẢI là phân quyền-hành, quyền Thiên-Thơ của Đức CHÍ-TÔN đã để tại thế-gian này, Ngài giao cho con cái của Ngài mà gìn giữ, mà làm của báu không gì bằng, tức là Thánh-Ngôn Hiệp-Tuyển, trong quyển Thiên-Thơ này ngày kia còn sản-xuất nhiều Cơ-Quan trọng yếu nữa, chớ chẳng phải một Cơ-Quan Phước-Thiện mà thôi.

“Mấy con cứ mạnh dạn trả lời, Pháp-Chánh-Truyền HỘ-PHÁP và GIÁO-TÔNG lấy trong Thánh-Ngôn lập ra, thì PHƯỚC-THIỆN PHẠM-MÔN nó cũng ở trong Thánh-Ngôn CHÍ-TÔN dạy lập ra chớ không có chi là lạ”.

Nếu không phải là sứ-mạng, nghĩa là: Người nào không phải là mạng-lệnh của Trời, thì không khi nào Trời trao cả Bí-Pháp cho tay phàm cầm đặng sử-dụng.

Buổi nọ Đức LÝ-GIAO-TÔNG dạy lập Pháp trước, rồi sau Ngài sẽ giáng Cơ chấn-chỉnh, đặng lập cho đủ

các cơ-thể hữu-vi mới có đủ phương giúp Hội-Thánh làm hình-thể CHÍ-TÔN mới xứng phận cho Ngài.

Đức CHÍ-TÔN đã dạy hồi mới khai Đạo: “Thầy đã chán biết thế-gian này là phàm, mà Thầy đến Thầy lấy cái phàm hiệp lại làm Thánh, làm sao tránh đặng cái phàm không lẫn lộn trong cái Thánh, mà hễ Thầy lập nên Thánh-Thể, nếu còn vướng chút phàm thì đã ra phàm không còn Thánh-Thể. Các con nên hiểu phẩm vị cao trọng ấy mà trau lòng cho ra Thánh-Thể mới đặng giá.

Thầy đã khuyên với các con từ mỗi đứa cứ giữ phận-sự mình làm cho trọn phận. Còn ngoài ra việc chi chi để mặc Thầy, các con đừng sợ mất mà ngăn-ngại bước đường Đạo là quý-báu. Thầy đã nói muôn việc chi để Thầy lo, các con lo không đặng đâu”.

Đức HỘ-PHÁP nói: Thầy cho mấy con biết chủ-nghĩa Phước-Thiện của Đạo Cao-Đài lập ra đây, nếu nó ra sớm thì sẽ bị chết trong trứng, vì nó là chướng-ngài của thế-gian, bởi vì Đời cứ bôn-xu trên đường duy vật, danh vị quyền-lợi càng tranh đấu mãi.

Còn Đạo dục-tiến tinh-thần, đem bác-ái công-bằng trải trên mặt thế cộng-hòa nhơn-loại, làm cho xã-hội bình-đẳng, nâng đỡ kẻ nghèo-nàn đến tốt bực, không giàu mà sang, tuy nghèo mà toại, chủ-nghĩa ấy nó đương đầu với các sắc dân vương-vị đế-quyền, bảo sao mà không phản trắc cũng vì quyền với lợi. Đừng nói chi ngoài Đời, trong Đạo mà cũng còn làm tánh đức đó. Qua nói là bực Chức-Sắc lớn không phải trong hàng Đạo-Hữu mà thôi.

Cơ Cứu-khổ Đức CHÍ-TÔN dạy lập hồi mới khai Đạo cũng vì cái khó-khăn mà duy-trì đến ngày rằm tháng... Quý-Dậu (1933) Qua mới thuyết minh trong bài diễn-văn đã giải rõ. Bắt đầu từ PHƯỚC-THIỆN mới nảy nở, đến

tháng Giêng năm Ất-Hợi (1935) mới được bành-trướng thì ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG cho phẩm Giáo-Thiện mượn áo của Lễ-Sanh ba năm để bỏ đi các Tỉnh lo mở Phước-Thiện. Ngài dạy đợi đến ngày HỘI-THÁNH lập nên Hội Quyền Vạn-Linh sẽ đưa ra Hội quyết-định.

Dĩ nhiên chủ-nghĩa Phước-Thiện đã ấn-định trong Đạo-Luật năm Mậu-Dần (1938) Quyền Vạn-Linh đã công nhận, nó đã thành Luật còn có quyền nào mà sửa đổi hay giải-tán.

Bởi lẽ ấy mà ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG lập Đạo Nghị-Định số: 48/ĐND năm 1938 phân-minh trật-tự Thập-Nhi Đẳng-Cấp Thiêng-Liêng vị.

Qua nhắc lại khi anh cả chúng ta là ĐỨC QUYỂN GIÁO-TÔNG khởi xướng tạo cơ-sở Lương-Điền, Công-Nghệ buổi nọ mà chánh-quyền Pháp còn kiếm cơ buộc tội, đến đổi ngồi ngục 2 ngày. Còn Qua cũng vì tờ phúc-sự trình-bày với đế-quốc Pháp buổi nọ, năm 1937 vì nguyên-do chánh-quyền Pháp nghi-ky.

Nên Đạo ĐỨC CHÍ-TÔN có hai cơ-quan trọng-yếu nhứt là: **Cửu-Trùng-Đài**, Cơ-Quan Hành-Chánh bảo-tồn văn-hiến tương-lai. Còn **Phước-Thiện** là Cơ-Quan bảo-tồn nhơn-loại, an-ủi vô-vê, nuôi sống thi-hài, có chi hay cho bằng. Lại nữa CHÍ-TÔN đã giao cho Thánh-Thể của Ngài chủ quyền, dưới thì có quyền Vạn-Linh gìn-giữ.

Chủ quyền đã có sẵn nơi tay mà không thực-hiện được, hay là vô tình mà bỏ mất đi, là tại nguyên-nhân quả kiếp của giòng-dõi Việt-Nam, hay là toàn thể nhơn-loại chưa hưởng sớm được.

Bàn-Trị-Sự là cấp-bực nhỏ nhất ở chốn thôn-quê sàng-giã được thay quyền Hội-Thánh em, Chánh-Trị-Sự Đâu-Su em. Phó-Trị-Sự Giáo-Tông em, Thông-Sự Hộ-Pháp em.

Hướng chi chủ-nghĩa Phước-Thiện là một Cơ-Quan trọng-yếu đặc-biệt của Đạo, của GIÁO-TÔNG, của HỘ-PHÁP, mà không có danh-từ HỘI-THÁNH.

Trong Đạo Nghị-Định 48 của ĐỨC LÝ-GIÁO-TÔNG đã phân định rõ ràng bài diễn-văn hồi năm 1933 đã giải rõ từ bậc Chơn-Nhơn trở xuống là giúp Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, còn từ Hiền-Nhơn đở lên là cùng Hiệp-Thiên-Đài lo bảo-thủ Bí-Pháp tâm-truyền, tức là giúp Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài.

Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài là của GIÁO-TÔNG, Hội-Thánh Phước-Thiện là của HỘ-PHÁP, trong nền Đạo luôn luôn phải có GIÁO-TÔNG và HỘ-PHÁP dẫu có sự biến-thiên xây chuyển thế nào, sớm hoặc muộn đều là phải có GIÁO-TÔNG và HỘ-PHÁP. Dẫu thể-xác của Qua là con kị vật của HỘ-PHÁP, có thay đổi thế nào HỘ-PHÁP vẫn là HỘ-PHÁP. Ngày kia chủ-quyền Đạo hữu-hình nầy là GIÁO-TÔNG làm chủ không lẽ Ngài vô tình chiết cánh tay tức là giải-tán Phước-Thiện.

Không có điều nào CHỈ-TÔN lập ra trong nền Đại-Đạo mà không hữu ích. Nếu có Chơn-ling nào không may duyên mới tìm phá-hoại sự-nghiệp của CHỈ-TÔN tức nhiên là họ chịu quả kiếp. Đạo còn thì Hiệp-Thiên-Đài còn, mà Hiệp-Thiên-Đài còn thì các cơ-thể trong cửa Đạo vẫn còn, tức là nhơn sanh còn, thì quyền Vạn-Linh không bao giờ tuyệt, bởi vậy đại-nghiệp Thiêng-Liêng CHỈ-TÔN đã để tại mặt thế nầy, tức là nền Đại-Đạo giao cho quyền Vạn-Linh nắm giữ, còn Thánh-Thể ĐỨC CHỈ-TÔN là chủ quyền, nó sẽ bảo-thủ vĩnh-cửu trường-tồn mãi...”

ĐỨC CHỈ-TÔN NGỌC-HOÀNG-THƯỢNG-ĐẾ gián trần dùng huyền cơ diệu bút hoàng khai nền tôn Tôn-Giáo ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ kêu tắt là Đạo

CAO-ĐÀI tại miền Nam nước Việt.

Đức HỘ-PHÁP vâng lệnh Đức CHÍ-TÔN, trước khi giáng trần khai Đạo, Đức Ngài quì tại Bạch-Ngọc-Kinh trình kiến Đức CHÍ-TÔN đặng xuống thế. CHÍ-TÔN hỏi: *Con phục lệnh xuống thế mở Đạo, con mở bí-pháp trước hay là thể-pháp trước?*

Đức HỘ-PHÁP trả lời: *Xin mở bí-pháp trước.* Đức CHÍ-TÔN nói nếu con mở bí-pháp trước thì phải khổ đa. Đức HỘ-PHÁP xét nghĩ, bởi vì Đời cạnh-tranh tàn-bạo, nếu mở bí-pháp trước cả sự bí-mật huyền-vi của Đạo, Đời thấy rõ xúm nhau tranh giành phá-hoại, thì mỗi Đạo mới ra thế nào? Vì thế nên Đức Ngài mở thể-pháp trước, dầu cho Đời quá dữ có tranh-cạnh giành-giữt phá-hoại cả cơ-thể hữu-vi hư-hủy đi nữa thì cũng vô hại, xin miễn là mặt bí-pháp còn là Đạo còn.

Đức HỘ-PHÁP hiệp cùng Thập-Nhị Thời-Quân cầm cơ khai Đạo, năm Bính-Dần (1926) bắt đầu khai-thác rừng hoang dựng nên Tòa-Thánh cùng các dinh-thự Nội-Ô Tòa-Thánh. Tòa-Thánh buổi nọ còn tạm lợp bằng tranh lá, nhứt là Đức CAO THƯỢNG PHẨM chịu đựng nhiều gian-lao khổ-hạnh, Đức Ngài là bậc đại công-nghiệp với Đạo.

Bồng đầu đất bằng sóng dậy. Vào tháng 3 năm Mậu-Thìn (1928) một nhóm người tù Thủ-Đức do ông Tư Mát tức NGUYỄN-PHÁT-TRƯỚC dẫn dụ về Tòa-Thánh đặt điều nước lã khuấy nên hồ. Họ đuổi Đức Ngài ra khỏi Tòa-Thánh trong 24 giờ. Ngài quá uất-ức, nhưng không thể giải bày cho những người bạo-hành rõ được nỗi oan-khiên của mình: Đức Ngài quá buồn, kẻ lo Đạo không mấy người, phá Đạo lại đông; thật đúng câu *Đạo cao nhứt xích, mà cao nhứt trượng.* Đức Ngài ngộa bịnh

phải về Thảo-Xá Hiên-Cung (tức Thánh-Thất Tây-Ninh ngày nay). Đức Ngài nêu lên một đôi liễn:

**THẢO XÁ TÙY NHƠN NGU MUỘI BẮN CÙNG NGHINH NHẬP THẤT  
HIÊN CUNG TRẠCH KHÁCH THÔNG MINH PHÚ QUÍ CẤM LAI MÔN.**

Trong cơn khảo-đảo, Ngài buồn cho tình đời đen bạc, dầu cho có đủ nghị lực tinh-thần cũng phải đau lòng thất chí; thế rồi Ngài lâm trọng bệnh qui Thiên lúc 11 giờ ngày 1 tháng 3 năm Kỷ-Tị.

Đức HỘ-PHÁP và chư vị Hiệp-Thiên-Đài cầu cơ. Đức Ngài giáng đàn tỏ vẻ vui mừng, được bá-mạng Đức CHÍ-TÔN nơi Bạch-Ngọc-Kinh, Đức PHẬT-MẪU nơi Diêu-Trì-Cung. Thiên-Đình đã nhận công-viên quả mãn của Ngài trong buổi khai-nguyên nền Đại-Đạo. Đức Ngài cho bài thi tứ tuyệt:

### THI

*CAO thanh miệng thế mặc chê khen,  
THƯỢNG trí màng chi tiếng thấp hèn.  
PHẨM cũ ngôi xưa dầu rõ giá,  
Từ-bi tập tánh được thường quen.*

– Để việc phổ-độ chúng-sanh khỏi bị chậm trễ, Đức HỘ-PHÁP hiệp cùng Đức LÝ-GIÁO-TÔNG thành lập Cửu-Trùng-Đài.

– Vâng lệnh ĐỨC PHẬT-MẪU, Đức HỘ-PHÁP và Ngài BẢO-VĂN PHÁP-QUÂN đến tại làng Phú-Mỹ (Mỹ-Tho) để tìm nơi lập Thánh-Thất Khổ-Hiền-Trang. Thánh-Thất nầy do ông Giáo-Sư THƯỢNG-MINH-THANH làm chủ; ĐỨC LÝ giáng cơ cho bài thi:

*KHỔ thà cam chịu chớ đừng than,  
HIỀN hảo cùng nhau mới vẹn toàn.*



*TRANG điểm ngọc lành cho đáng giá,  
Đổi màu Chí-Thiện THƯỢNG-MINH-THANH.*

### GIAI ĐOẠN LẬP MINH THIỆN ĐÀN

Năm Mậu-Thìn (1928) ông ĐINH-CÔNG-TRỨ chấp cơ, các Đấng dạy lập Minh-Thiện-Đàn tại tư-gia ông.

Đến ngày 15 tháng 7 năm Mậu-Thìn (1928) Ông LÊ-VĂN-TRUNG (*Hiền-Nhơn đương kim CHỦỞNG-QUẢN PHƯỚC-THIỆN*) hiệp với Ông ĐINH-CÔNG-TRỨ lập Đàn cầu cơ dưới sự dạy bảo của ĐỨC LÝ, Ông ĐINH-CÔNG-TRỨ được Đức Ngài chỉ-định phận-sự Chủ-Trường.

Năm Kỷ-Tị (1929) ngày 3 tháng Giêng Đức QUAN-THÁNH ĐẾ-QUÂN giáng đàn dạy lập thêm ĐỒNG-NGHĨA-ĐÀN tại tư gia ông LÊ-VĂN-TRUNG, để cho nhơn sanh nhập vào MINH-THIỆN-ĐÀN, không bao lâu được 3.400 vị.

Ngày 15 tháng 2 năm 1929 ĐỨC LÝ giáng lập Luật-Điều chánh-pháp, Nội-Luật có 12 vị kiểm-duyệt. ĐỨC LÝ tuyển chọn 12 vị như sau: PHƯỚC, PHỒ, PHÚ, MẬU, KỶ, CHƯƠNG, NINH, CHÁNH, AN, PHUÔNG, GIAO, DƯỜN.

Ngài còn dạy lập 36 Ty, mỗi Ty 12 Sở Lương-Điền và Công-Nghệ trong các tỉnh Long-Xuyên, Châu-Đốc, Mỹ-Tho, Tân-An, v.v...

ĐỨC LÝ giáng dạy: MINH-THIỆN-ĐÀN tức là QUI-THIỆN, mà QUI-THIỆN là PHẠM-MÔN, phải hiệp với Đức HỘ-PHÁP. Ông LÊ-VĂN-TRUNG rước Đức HỘ-PHÁP xuống PHÚ-MỸ (*lúc đó nội-biến ở Tòa-Thánh Đức Ngài xuống ở Thủ-Đức*) nhằm ngày 25 tháng 2 năm 1929, ĐỨC LÝ giáng cơ giao MINH-THIỆN-ĐÀN



lại cho Đức Ngài. Đức Ngài cho mời những người nhập MINH-THIỆN-ĐÀN lại Thánh-Thất, hành-pháp cân-thần kỳ nầy là 93 vị, nhưng chỉ lựa đăng 24 vị.

Đức Ngài cho gom tất cả gia-đình của những người được chấm thọ Đào-Viên-Pháp, nhằm đêm 28 rạng 29 tháng 2 năm Kỷ-Tị (1929), kể được tin Đức CAO THƯỢNG PHẨM bịnh nặng nên Đức Ngài về lúc 11 giờ trưa ngày 29 qua qua ngày mùng 1 tháng 3 Đức CAO THƯỢNG PHẨM đăng Tiên.

Đức HỘ-PHÁP, Đức QUYỀN GIÁO-TÔNG và Ông Giáo-Sư LATAPI đến Khổ-Hiển-Trang kỳ nhì, hành pháp trực thần liên-tiếp 3 đêm cho 647 vị và chọn 48 vị, còn bao nhiêu Ngài dạy làm âm-chất thêm, cộng hai lần là 72 vị.

Đức QUYỀN GIÁO-TÔNG và Đức HỘ-PHÁP trở về Tòa-Thánh, sau một thời gian lưu lại để chứng giấy thông-hành cho họ đi Hành-Thiện, làm chức Tín-Đồ xem công quả hành-đạo các Tỉnh: Mỹ-Tho, Bạc-Liêu, Rạch-Giá, Sóc-Trăng, tờ nầy số 12 đề ngày 15 tháng 11 năm 1931.

Ông LÊ-VĂN-TRUNG và Ông Giám-Đốc Trường ĐÌNH-CÔNG-TRỬ phải lưu hành, còn 70 vị kia chỉ thi-hành phận-sự ở địa-phương mình.

Nhờ kỳ đi hành-thiện nầy mà số Đạo-Hữu ký tên theo về Tòa-Thánh được 17.400 vị ở các Tỉnh miền Tây.

Theo Thánh-Ý của Đức Ngài, còn định cân-thần kỳ ba, nhưng đến ngày 28 tháng 3 năm 1930 Ngài đến, có 2 vị nữ phái (*vì lâu không nhớ tên*) và 4 vị nam phái là quý Ông TRI, CHIÊU, LƯ' với Lê-Sanh THÁI-CHIA-THANH (*Tần-Nhơn*). Ngài đến lần nầy là để đi tìm Long-Tuyên-Kiểm do BÁT-NUÔNG mách bảo với Đức Ngài khi trước.

## GIAI ĐOẠN MỞ PHẠM-MÔN

Còn Đức HỘ-PHÁP, họ không xua đuổi như Đức CAO THƯỢNG PHẨM nhưng họ nói xấu, Đức Ngài cũng buồn tình, nên một buổi chiều nọ; Đức Ngài cỡi con bạch mã đi dạo phía Trường-Đua Mít-Một tìm mua được một mẫu đất rừng cấp quốc lộ 1 Tây-Ninh – Sài-Gòn để khai mở PHẠM-MÔN mà trước tiên là tạo nhà Phạm-Nghiệp. Lúc bấy giờ thì nhiều tiếng thị-phi, cho rằng Đức HỘ-PHÁP mượn Đạo tạo Đời, lập nghiệp cho kiến họ PHẠM. Trước những lời lẽ đả đay chua-chát, nhưng Đức HỘ-PHÁP vẫn thản-nhiên như không hay biết. Sau lưng Ngài thì có nhiều môn-đệ thiện-chí trung-thành, hy-sinh nỗ lực giúp-đỡ Ngài kiến-tạo ngôi nhà Phạm-Nghiệp được hoàn-thành. Đức Ngài nêu lên một đôi liễn cửa ngõ Phạm-Nghiệp như vậy:

**PHẠM NGHIỆP THỪA NHÀN LỢI LỘC CÔNG DANH VÔ SỞ DỤNG  
MÔN QUAN TÍCH ĐẠO TINH THẦN PHÁP BỬU HỮU CƠ CẤU.**

Ngôi nhà Phạm-Nghiệp vừa tạo xong, năm 1929 Đức Ngài tiếp tục tạo Phạm-Môn và các cơ-sở Nông, Công, Thương, Kỹ-Nghệ khác. Đôi liễn Phạm-Môn được đề lên như sau:

**PHẠM GIÁO TÙY NGUYÊN CỨU THẾ ĐỘ NHƠN HÀNH CHÁNH PHÁP  
MÔN QUYỂN ĐỊNH HỘI TRỪ TÀ DIỆT MỊ HỘ CHƠN-TRUYỀN.**

Kế tiếp Đức HỘ-PHÁP tạo Phạm-Từ Cẩm-Giang, Trường-Hòa, Giang-Tân, Quán-Nghệ, Nữ Công-Nghệ, Dưỡng-Lão-Đường, v.v. . .

Các cơ-sở Phạm-Môn buổi nọ lập nên với hai bàn tay trắng, bắt gió nắm hình, lấy không làm có. Do bài thì tứ tuyệt trong Thánh-Ngôn, đoạn Thi-văn Hiệp-tuyển, trang 119, chính mình ĐỨC CHÍ-TÔN giảng cho và nhủ giáo như sau:

*Tỉnh-ngộ xá thân tại Phạm-Môn,  
Khuyến tu hậu nhứt độ sanh-hồn.  
Vô lao bất phục hồi chơn-mạng,  
Tỉnh thế kỳ thân đắc chánh-tôn.*

- **TỈNH NGỘ XÁ THÂN TẠI PHẠM-MÔN:** nghĩa là gì? – Nghĩa là CHÍ-TÔN kêu cả con-cái của Đức Ngài thức giấc cho mau hiển-thân vào cửa Phạm.
- **KHUYẾN TU HẬU NHỰT ĐỘ SANH HỒN:** Nghĩa là khuyên chúng-sanh nên rán tu-hành từng khuôn-viên kỷ-luật nhà Phật, thì ngày sau kia linh-hồn đặng siêu-thăng thoát hóa vào cõi Thiêng-Liêng Hằng-Sống.
- **VÔ LAO BẤT PHỤC HỒI CHƠN-MẠNG:** Nghĩa là ĐỨC CHÍ-TÔN dạy con cái của Ngài, không có công lao khổ-hạnh trong cửa Đạo thì không thể nào trở về ngôi xưa vị cũ cho đặng.
- **TỈNH THẾ KỶ THÂN ĐẮC CHÁNH TÔN:** Nghĩa là nhằm lúc thế-kỷ 20 nầy, thời-kỳ ĐỨC CHÍ-TÔN rộng mở cửa Phật độ toàn con-cái của Ngài, chỉ khuyên chúng ta rán tu tỉnh ngộ, hủy cả hành-vi thế sự, đem thân vào cửa Đạo, chịu nầu-sống khổ-hạnh cho đặng thì tự nhiên đắc Đạo tại thế đó vậy.

### SÓNG GIÓ TRONG CỬA ĐẠO BẮT ĐẦU BIẾN ĐỘNG

Năm Quý-Dậu (1933) Đức QUYÊN GIÁO-TÔNG đang lèo lái con thuyền Đạo vượt qua dông ba bão tố. Cũng trong năm nầy Đức Ngài tiếp được bức thơ của một nhóm Chi-Phái đối-lập gửi lên Tây-Ninh, định ngày giờ sẽ về hội Tòa Tam-Giáo tại Tòa-Thánh lên án truất-phế Đức Ngài.

Sau khi Đức QUYÊN GIÁO-TÔNG được thơ báo tin chẳng lành ấy liền triệu-tập cuộc hội với Chức-Sắc Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài, lúc bấy giờ cũng đành bó tay thúc-thủ, vô phương chống-cự, bởi áp-lực cường quyền Pháp-thuộc buổi nọ hỗ-trợ nhóm Chi-Phái nói trên rất mạnh và họ cố tình soán ngôi chiếm đoạt Tòa-Thánh.

Trong cơn nguy cấp, Đức QUYÊN GIÁO-TÔNG gửi thơ mời Đức HỘ-PHÁP về Tòa-Thánh bàn tính tỏ bày Đạo-sự và nhờ HỘ-PHÁP tìm kế-hoạch giải nguy. Đức HỘ-PHÁP nói: Anh Cả hãy yên lòng để Em lo liệu, khẩn-cấp Đức Ngài ra lệnh đòi cả thầy Phạm-Môn phải về Tòa-Thánh đãi lệnh gấp.

Lệnh Đức HỘ-PHÁP vừa ban ra, tất cả Chủ-sở và Đạo-sở của các cơ-sở Nông, Công, Thương, Kỹ-nghệ Phạm-Môn quận Thái-Bình Tỉnh Tây-Ninh, kéo nhau rần-rộ về Tòa-Thánh, họ vâng lệnh Ngài chia nhau trấn thủ và canh phòng nghiêm ngặt Nội-Ô Tòa-Thánh.

Đúng như ngày giờ đã định, nhóm Chi-Phái kéo về Tòa-Thánh bằng xe hơi, đổ xuống các cửa ngõ Hòa-Viện và số 2, đoạn ào-ạt toan nhập nội. Phạm-Môn xông ra cản ngăn không cho vào, đôi bên chống cự, ban đầu thì xô đẩy, kéo tới đẩy lui, sau lại dùng võ-lực chiến-đấu mãnh liệt.

Kết-cuộc nhóm Chi-Phái thất-bại kéo nhau về, cũng nhờ chí hy-sinh và lòng kiên-nhẫn của Phạm-Môn bảo-tồn đại-nghiệp Tòa-Thánh.

Qua cơn thử thách, người Phạm-Môn bị chánh-quyền Pháp bắt bớ giam cầm, rốt lại có 6 vị bị giam vào ngục-thất Tây-Ninh, nhà cầm-quyền Pháp buổi nọ dùng cực-hình vô cùng tàn-nhẫn.

Sau cuộc biến-loạn Phạm-Môn đem lại được cảnh

thanh-bình trong Nội-Ô Thánh-Địa, nên được Đức Quyền Giáo-Tông mời tất cả Phạm-Môn về thiết-đãi một bữa tiệc rất trọng-thể, có Đức HỘ-PHÁP tham-dự.

Trước khi dự tiệc ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG nói: Đức HỘ-PHÁP mở Phạm-Môn mấy năm qua, các Anh Chị Lớn trong Hội-Thánh đánh đố, Qua chỉ nghe để dạ chớ thật ra chính Qua cũng không biết Đức HỘ-PHÁP mở Phạm-Môn để làm gì. Ngày nay Qua mới hiểu rõ, nhờ có mấy em Phạm-Môn dám Hy-sinh đứng ra cứu Đạo. Đại nghiệp Đạo mà còn tồn-tại đây là do bàn tay của mấy em Phạm-Môn cứu sống Đạo đó vậy, thật mấy em xứng đáng vào hàng Thánh-vị. Đoạn Đức QUYỀN GIÁO-TÔNG dạy qua xin Đức HỘ-PHÁP cho mượn 20 vị Giáo-Thiện để bổ đi lục tỉnh khai-mở Phước-Thiện, Đức HỘ-PHÁP hứa chịu.

Sự việc biến-thiên trong cửa Đạo đúng như đôi liền của Phạm-Môn mà Đức HỘ-PHÁP đã tiên-đoán như vừa kể trên.

Sau ngày Phạm-Môn đứng ra bảo-vệ Tòa-Thánh, thì từ đó về sau Chánh-Phủ Pháp lại càng làm khó dễ hơn nữa, ra lệnh bắt bớ phạt vạ tù đày, đưa danh-sách chư vị Chủ-sở Phạm-Môn ra Tòa-Án SÀI-GÒN xử phạt và Chánh-Phủ Pháp ra lệnh đóng cửa các cơ-sở Phạm-Môn vào năm 1933.

Qua ngày 13 tháng 10 năm Giáp-Tuất (1934) ĐỨC QUYỀN GIÁO-TÔNG thọ bệnh đặng Tiên, Đức HỘ-PHÁP giữ lời hứa nên tuyển chọn 20 vị Giáo-Thiện Phạm-Môn kỳ nhứt, về phần Thiên-Liêng thì có Ông PHỐI THÁNH MÀNG lựa chọn, thì đã may duyên thấy có tên tuổi quý-vị PHẠM-MÔN nơi Thiên-Thơ tiền định.

Danh sách 20 vị cầu phong Giáo-Thiện dâng nạp lên

được ĐỨC LÝ ĐẠI TIÊN chấp-thuận, để lời ban khen và tạm phong vào hàng Lễ-Sanh Giáo-Thiện (*Thánh-Giáo ngày 15 tháng 2 năm Ất-Hợi DL. 19/03/1935*). Và ĐỨC LÝ cho bài thi tiên-đoán tương-lai của Phạm-Môn như vậy:

### THI

*Một trường vinh-hiến buổi sau đây,  
Danh-thể khá tua trả nghĩa Thầy.  
Năm giữ mối-giềng nền Đạo cả,  
LÃO đương lừa lọc trận rồng mây.*

ĐỨC LÝ lại còn nhủ rằng đã thọ giáo nơi một Sư-Gia hữu đức hữu tài thì khá gìn-giữ phẩm-hạnh đặng nêu gương cho sanh-chúng nghe.

Năm Ất-Hợi (1935): Hội-Thánh Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng ký Đạo Nghị-Định tuyên-bổ 20 vị Lễ-Sanh Giáo-Thiện kể trên, lãnh trách nhiệm Đầu-Họ-Đạo Phước-Thiện lo khai-mở cơ-sở Phước-Thiện cùng khắp các Tỉnh Miền Nam. Phổ-Độ người hiến-thân vào Phước-Thiện rất đông và tạo lập nhiều cơ-sở Lương-Điện, Công-Nghệ, Thương-mãi dưới sự điều khiển của Đức TRẦN-KHAI-PHÁP, buổi nọ cầm quyền Chương-Quản Phước-Thiện .

Ngày 16 tháng 10 năm Ất-Hợi (1935): Đức HỘ-PHÁP tiến đưa chư vị Lễ-Sanh Giáo-Thiện trong cửa Phạm-Môn, lần đầu tiên trò giả Thầy lên đường hành-đạo, với bài thi tiến hành như sau:

### THI

*Buôn chùa đoạt đặng phép Thân-thông,  
Dụng thể phân thân hiệp đại-đồng.  
Ước tóm địa-cầu làm một cửa,  
Mong gom thiên-hạ lại đồng tông.*

*Đưa gương diệu-lý diu Âu chủng,  
Cầm kiếng Thiêng-Liêng chiếu Á-Đông.  
Bước tục từng quen nơi cửa Đạo,  
Đường vẫn gặp bạn cũng vui lòng.*

Năm Bình-Tý (1936): Đức HỘ-PHÁP khởi công tạo-tác Đền-Thánh, trong 5 năm liên-tục kiến-tạo không ngừng, Cơ-Quan Phước-Thiện khắp các tỉnh miền Nam tuyển đưa các sắc công thợ và công-quả là những người hiến-thân trọn đời vào Phước-Thiện, tình nguyện lãnh phạt-sự về Tòa-Thánh làm công-quả tạo-tác Tổ-Đình.

Suốt 5 năm trường cơ-sở Phước-Thiện các địa-phương lục tỉnh, phải nỗ-lực vận-tải lương-thực cũng như tài-chánh, về Tòa-Thánh cho công-quả chi dùng trong việc kiến-tạo Đền-Thánh.

Năm Mậu-Dần (1938), Cơ-Quan Phước-Thiện ĐẠI-ĐẠO TAM-KỶ PHỔ-ĐỘ được quyền Vạn-Linh công-nhận, do Đạo-Luật năm Mậu-Dần (1938) tức nhiên danh-từ Hội-Thánh Phước-Thiện đã qui-định trong pháp-luật Đạo ngày ấy, song chưa có đủ Chúc-Sắc hàng phẩm cao-cấp để thành-lập Cửu Viện. Mãi đến năm Bính-Tuất (1946) sau khi Đức HỘ-PHÁP bị đồ lưu hải ngoại trở về cố quốc, tái-thủ Đạo quyền. phục hồi quyền Vạn-Linh cho mở Hội Nhơn sanh và khai đại-hội Phước-Thiện. Cũng trong năm Bính-Tuất, Đức HỘ-PHÁP xuống lệnh cho Ngài Đạo Nhơn NGUYỄN-VĂN-THẾ chủ tọa cuộc hội nhóm lập-thành Cửu-Viện Hội-Thánh Phước-Thiện để đủ quyền năng thực-thi cơ cứu-khổ của Đạo.

Chiếu theo lời thuyết-giáo của Đức HỘ-PHÁP, thì Cơ Cứu-Khổ buổi ban sơ ĐỨC CHỈ-TÔN giao cho Đức THƯỢNG-PHẨM, kế Đức THƯỢNG-PHẨM thọ bịnh

đăng Tiên vào tháng 3 năm Kỷ-Tị (1929) để lại gánh nặng cho Đức Ngài.

Với quyết tâm thực-hành cho kỳ được Thánh-ý của ĐỨC CHÍ-TÔN giao phó, Đức HỘ-PHÁP sáng-lập Phạm-Môn, khai mở nhiều cơ-sở vừa được bành-trướng, thì năm 1933, Chánh-Phủ Pháp ra lệnh đóng cửa Phạm-Môn. Qua năm Ất-Hợi (1935), Đức Ngài biến-tướng ra trăm ngàn sở Phước-Thiện cho đi khai-hóa cùng khắp lục tỉnh Nam-Kỳ.

Ấy vậy, **Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài là Hội-Thánh của GIÁO-TÔNG, thi hành luật-pháp, lo phần giáo-hóa và truyền bá Đại-Đạo.**

Còn **Hội-Thánh Phước-Thiện là Hội-Thánh của HỘ-PHÁP, thay cho Hiệp-Thiên-Đài, thực hành cơ Cứu-Khổ của ĐỨC CHÍ-TÔN cho ra thiết tướng, hầu chan rưới hồng-ân cho toàn thể nhơn-loại con cái ĐỨC CHÍ-TÔN được gọi-nhuần ân-huệ.**

Cả cơ-thể hữu-vi tại mặt thể gian nầy ta thấy được, nắm được và rời được, là thuộc phần thể-pháp của Đạo. Còn mặt bí-pháp vô-hình, tuy không trông thấy mà có vẫn trường-tồn.

Đức HỘ-PHÁP nói: Cả sự-nghiệp qui-mô trong của Đạo, như Đền-Thánh, Đền-Thờ Phật-Mẫu và Nội-Ô dinh-thự mà Đức Ngài đã dày công sáng lập, Đức Ngài nói: Không phải thiết phận của Ngài lãnh với ĐỨC CHÍ-TÔN, Đức Ngài chỉ làm dùm cho thiên-hạ, còn phận-sự chánh-thức của Đức Ngài là Tịnh-thất dưới Trí-Huệ-Cung, trên Sơn-Đình là Vạn-Pháp-Cung nên ngày khánh-thành cung Trí Huệ, ĐỨC PHẬT-MẪU và cả Diêu-Trì-Cung đều hân-hoan vui mừng đại-nghiệp Thiêng-Liêng vĩ-đại của Đạo với sứ mạng cao-cả của



Đức HỘ-PHÁP đã được đạt thành mỹ-mãn.

BÁT-NUÔNG Diêu-Trì-Cung cũng có giáng cơ chia vui cùng Đức HỘ-PHÁP như sau:

*Mở rộng đường mây rước khách trần,  
Bao nhiêu tình gửi nhẩn Nguyên-Nhân.  
Biển mê cầu ngọc liền phàm tục,  
Cõi thọ sông Ngân tiếp đảnh Thần.  
Chuyển nổi Càn-Khôn xây Vũ-Trụ,  
Nhẹ nâng Nhựt-Nguyệt chiếu Đài-Vân.  
Cầm gươm huệ chặt tiêu oan trái,  
Dìu độ quần-sanh diệt quả nhân.*

Bây giờ trở lại vấn-đề TỔ-CHỨC và ĐIỀU-HÀNH các CƠ-QUAN của HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN.

HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN là Hội-Thánh Cứu-Khổ hay bảo-tồn xác-thể lẫn tinh-thần. Sống thì Hội-Thánh lo cơm ăn áo mặc, tạo ngôi lập vị lên hàng phẩm Thần, Thánh, Tiên, Phật. Nghĩ vì mục-đích cao-siêu, huyền-bí của Đạo Cao-Đài là độ rỗi các chơn-hồn về cứu-vị.

### TỔ-CHỨC HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN

HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN là do Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài biến thể và trực-thuộc về chi Đạo, cũng như Bộ Pháp Chánh do chi Pháp của Hiệp-Thiên-Đài biến thể và Ban Thế-Đạo do chi Thế Hiệp-Thiên-Đài tạo nên hình-tượng.

HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN đặt tại TÒA-THÁNH TÂY-NINH, dưới quyền lãnh-đạo tối-cao của Đức HỘ-PHÁP do một Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài Thống-Quản, gồm có:

- Một vị Chương-Quản Phước-Thiện.
- Hai vị Phó Chương-Quản Phước-Thiện.

### CỬU-VIỆN PHƯỚC-THIỆN

Là:

1. Hòa-Viện Phước-Thiện
2. Lại-Viện Phước-Thiện.
3. Lễ-Viện Phước-Thiện.
4. Học-Viện Phước-Thiện.
5. Y-Viện Phước-Thiện.
6. Nông-Viện Phước-Thiện.
7. Hộ-Viện Phước-Thiện.
8. Lương-Viện Phước-Thiện.
9. Công-Viện Phước-Thiện.

Mỗi Viện do một vị Chơn-Nhơn làm Thượng-Thống và một vị Đạo-Nhơn làm Phụ-Thống, nếu Viện nào nhu-cầu đòi hỏi thì hai vị Phụ-Thống như Y-Viện có một Phụ-Thống Đông-Y và một Phụ-Thống Tây-Y.

Phước-Thiện đặc quyền chuyên lo về Lương-Điền, Công-nghệ, Thương-mãi, Kỹ-nghệ, kể cả trung-ương cùng các địa-phương.

Ngoài ra Chức-Sắc Phước-Thiện cũng hợp với Chức-Sắc Hiệp-Thiên-Đài, Cửu-Trùng-Đài để chung lo, như: Ban Kiểm-Soát Tài-Chánh Hỗn-Hợp, Ban Đạo-Sứ, Ban Kiểm-Soát Trật-Tự Hỗn-Hợp Nội-Ô Tòa-Thánh.

### CƠ-QUAN PHỤ THUỘC CỬU-VIỆN PHƯỚC-THIỆN

CHƠN-NHƠN:	Trưởng-Ban Bút-Toán.
—	Trưởng-Ban Chẩn-Tế Phước-Thiện.

—	Cai-Quản Dưỡng-Lão-Đường.
—	Giám-Đốc Viện Dưỡng-Lão
ĐẠO-NHƠN:	Trưởng-Ban Kho Cung-Cấp Vật-Liệu PT
—	Trưởng-Ban Tiếp-Tân Phước-Thiện
—	Trưởng-Ban Cầu-Siêu Phước-Thiện
—	Trưởng-Ban Phát Xâm

Thượng Thống và Phụ-Thống Cửu-Viện Phước-Thiện về phần tổ-chức, điều-hành cũng y như bên Hội-Thánh Cửu-Trùng-Đài nhưng chỉ trong phạm-vi Phước-Thiện mà thôi.

Cửu Viện Hội-Thánh Phước-Thiện nam phái dưới quyền điều khiển của vị HIỀN-NHƠN kiêm nhiệm Chương-Quản Phước-Thiện.

Cửu-Viện Hội-Thánh Phước-Thiện nữ phái cũng y như bên nam phái, về tài-chánh cũng có số thâu xuất nhưng sau khi thâu rồi phải đăng nạp qua Hộ-Viện bên nam. Ngân-quỹ Hộ-Viện nam nữ thống-nhất chung lại một, nhưng phần hành trách-nhiệm tài-chánh do Hộ-Viện Nam phái thủ-quỹ.

### DƯỚI QUYỀN CỬU VIỆN HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN

Chức-Sắc Chức Việc Ban-Cai-Quản Phước-Thiện hành quyền các địa-phương toàn quốc là:

- Quán-Trấn-Đạo Phước-Thiện (coi một Trấn nhiều Châu)
- Quán-Châu-Đạo Phước-Thiện (coi một Châu)
- Quán-Tộc-Đạo Phước-Thiện (coi một Tộc)
- Quán-Châu-Thành PT Thánh-Địa (coi vùng Thánh-Địa)

- **Quản-Phận-Đạo Phước-Thiện** (coi một Phận)

Do Thánh-Lệnh của Đức THƯỢNG-SANH số: 15/ TL ngày 30 tháng 7 Mậu-Thân (dl. 23/08/1968) thay đổi danh từ địa phương Phước-Thiện.

### **MỖI TỘC-ĐẠO CÓ MỘT BAN-CAI-QUẢN GỒM 12 NGƯỜI**

- Chủ Trưởng – Phó Chủ-Trưởng
- Thủ-Bổn – Phó Thủ-Bổn
- Từ-Hàn – Phó Từ-Hàn
- Nghị-Viên (6 vị, trong đó có 2 viên Kiểm-Soát)

### **DƯỚI QUYỀN BAN-CAI-QUẢN PHƯỚC-THIỆN GỒM CÓ:**

- Chủ-Sở (mỗi Hương-Đạo có nhiều Chủ-Sở Lương-điền, Công-nghệ, Thương-mãi và Đạo-sở)
- Đạo-Sở

Giống máy của HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN từ trên xuống dưới là những người hiến-thân trọn đời cho Hội-Thánh Phước-Thiện, nắm quyền điều-khiển thực-thi cơ Cứu-Khổ bằng cách khuyếch-trương các cơ-sở Lương-điền, Công-Nghệ, Thương-mãi thật sâu rộng. Nói rõ là **tất cả Nông, Công, Thương, Kỹ-nghệ, mọi ngành kinh-tế trong cửa Đạo là nhiệm vụ của Hội-Thánh Phước-Thiện.**

### **PHÂN TẠO CƠ-SỞ**

Mỗi Tộc-Đạo từ Thánh-Địa trung-ương đến các địa-phương, được kiến-tạo một Điện-Thờ Phật-Mẫu, một văn-phòng sở Phước-Thiện chánh làm nơi hội-hiệp đặng thương-lượng các công-việc làm về Công, Thương, Kỹ-nghệ của Phước-Thiện. Gồm có cơ-quan thiết-dụng là:

- Bảo-Sanh-Viện
- Y-Viện
- Ấu-Trí-Viện (tức Cô-Nhi-Viện)
- Dưỡng-Lão-Đường
- Học-Viện.....

Sở Phước-Thiện chánh này đảm-nhiệm do một Ban-Cai-Quản là 12 người Chức Việc như đã kể trên.

### HÀNG PHẨM THẬP NHỊ ĐẲNG-CẤP THIÊN-LIÊNG PHƯỚC-THIỆN

Chiếu theo Đạo Nghị-Định số: 48/PT ngày 13 tháng 10 Mậu-Dần (16/12/1938) qui-định sắc-phục cho Chức-Sắc Phước-Thiện kể ra sau đây:

1. MINH ĐỨC	<i>(khăn đen áo dài trắng)</i>
2. TÂN-DÂN	
3. THÍNH-THIỆN	<i>(Sắc-lệnh phái Ngọc, đại-phục áo tràng trắng)</i>
4. HÀNH-THIỆN	
5. GIÁO-THIỆN	
6. CHÍ-THIỆN	<i>(Sắc-lệnh phái Thượng)</i>
7. ĐẠO-NHƠN	
8. CHƠN-NHƠN	
9. HIỀN-NHƠN	<i>(Sắc-lệnh phái Thái)</i>
10. THÁNH-NHƠN	
11. TIÊN-TỬ	
12. PHẬT-TỬ	<i>(ngày nào có Phẩm PHẬT-TỬ, ĐỨC CHÍ-TÔN giáng cơ định sắc-phục)</i>

### THỂ-LỆ ĐẠI-HỘI PHƯỚC-THIỆN

Đại-Hội Phước-Thiện gồm những thành-phần tham-dự như sau:

1. Nghị-Viên
2. Phái-Viên
3. Cả Chức-Sắc từ phẩm Giáo-Thiện trở lên được dự hội.

### TỔ CHỨC CÔNG-CỬ NGHỊ-VIÊN VÀ PHÁI-VIÊN

Mỗi Tộc-Đạo được chọn cử trong hàng Chủ-Sở một vị Nghị-Viên, hàng Chức Việc Ban-Cai-Quản 12 người được chọn lựa công-cử một vị Nghị-Viên.

Từ bậc Thính-Thiện, Tân-Dân và Minh-Đức, từ 1 đến 500 người hiến-thân, được chọn cử 1 vị Phái-Viên, từ 501 đến 1.000 người công-cử 2 vị, y theo thể lệ chọn cử Phái-Viên của Quyền Vạn-Linh.

Nghị-Viên và Phái-Viên trong mỗi Tộc-Đạo gọi là Ban Ủy-Viên.

Cuộc chọn cử Ban Ủy-Viên mỗi Tộc-Đạo phải có vị Giáo-Thiện Quản-Tộc-Đạo làm chủ tọa. Vị Chủ-Tọa ban cho mỗi vị đắc-cử một tờ Kiết-Chứng đăng trình ghi khi về tới Hội-Thánh.

Ban Ủy-Viên phải có mặt tại Tòa-Thánh 5 ngày trước ngày khai mạc đại-hội.

### THỂ-LỆ CẦU PHONG VÀ CẦU-THĂNG

Bất luận nam hay nữ, hễ ai xin hiến-thân vào Phước-Thiện trước hết phải làm công-quả được 6 tháng thì vào hàng phẩm Minh-Đức, Minh-Đức muốn lên Tân-Dân phải có 3 năm công-nghiệp, Tân-Dân muốn lên Thính-Thiện phải có 3 năm công-nghiệp, Thính-Thiện lên Hành-Thiện cũng phải có 3 năm công-nghiệp, còn Hành-Thiện muốn lên Giáo-Thiện ngoài 3 năm công-nghiệp còn phải nuôi 12 gia-tộc.

Còn Giáo-Thiện muốn lên các phẩm trên như Chí-Thiện, Đạo-Nhơn, v.v... mỗi bậc phải đủ 3 năm công-nghiệp (*chiếu Đạo-Luật năm Mậu-Dần (1938)*) thì mỗi bậc chỉ có 3 năm công-nghiệp là đủ, nhưng vì Chức-Sắc cơ-quan Hành-Chánh-Đạo kêu nài buổi Đức HỘ-PHÁP còn sanh tiền, nên Đức Ngài chấp-thuận y như Hành-Chánh).

Ngoài trừ những vị nào có đại-công và đủ bằng cứ, được công chúng hoan-nghinh, hoặc những vị bị tù tội ngục-hình vì Đạo, mới được dự vào sổ cầu phong ngoài luật đã định.

Hàm-Phong và Truy-Phong, cũng theo các điều-kiện và ân-phong vậy.

### VỀ TANG-TẾ-SỰ

Bộ Lễ Nhạc cùng Đồng-Nhi nam nữ, Tổng-Trạo, Ban Thuyền và Đạo-Tỳ tại trung-ương Tòa-Thánh theo hệ-thống hành-chánh thì trực-tiếp với Ngài Hiến-Đạo, còn về tang-tế-sự hằng ngày thì trực-tiếp với Lễ-Viện Phước-Thiện.

### BAN KIẾN-TRÚC

Là cơ-quan đặc-biệt trong Hội-Thánh Phước-Thiện do Đức HỘ-PHÁP lập thành, cốt đào luyện các sắc công thợ thành-tài chuyên nghiệp hầu sau hữu-dụng lo phần kiến-tạo đại-nghiệp Đạo trong quốc nội cũng như quốc-ngoại, hiện-tại cũng như tương lai, Thành-phần trung-ương gồm có:

- |               |                   |
|---------------|-------------------|
| 1.- Tổng-Giám | 2.- Phó Tổng-Giám |
| 3.- Tá-Lý     | 4.- Công thợ      |

Tổng-Giám và Phó Tổng-Giám cầm quyền điều-khiển Tá-Lý và công thợ lo xây dựng đại-nghiệp chung của Đạo. Là cơ-quan trực-thuộc trọng-yếu của Hội-Thánh Phước-Thiện.

### TÓM LƯỢC

Tất cả Chức-Sắc, Chức Việc và nhơn-viên công-quả nam nữ trong các cơ-quan và các ban-bộ Phước-Thiện, đồng thành-tâm nhứt trí tận nhơn-lực phục-vụ cho cơ-quan Cứu-Khổ của ĐỨC CHÍ-TÔN, trọn tuân mạng lệnh của Hội-Thánh Hiệp-Thiên-Đài và Hội-Thánh Phước-Thiện, giữ dạ trung-thành hết lòng phụng-sự cho Đạo-Pháp.

-----



## THẬP ĐIỀU CẤM RĂN

### CỦA ĐỨC HỘ-PHÁP

### RIÊNG CHO TÍN-ĐỒ NAM NỮ PHẠM- MÔN VÀ PHƯỚC-THIỆN

-----

1. Phải tuân y Luật-Pháp chơn-truyền của CHÍ-TÔN.
2. Phải trọn hiếu với Tông-đường Phụ-Mẫu, trọn nghĩa vợ chồng, vẹn phạm làm cha.
3. Phải trọn giữ trai-giới.
4. Phải xa lánh các đảng phái.
5. Phải thật-hành Phước-Thiện, giúp kẻ cô-thế, nuôi người già, dưỡng trẻ nhỏ.
6. Chẳng đặng thù của chúng-sanh.
7. Phải coi đồng Đạo như anh em ruột thịt.
8. Chẳng đặng bội Sư phản bạn.
9. Phải ở như các Thánh Hiền, đừng phạm tội vong công bội đức.
10. Phải thương-yêu cả loài người và loài-vật, kính-trọng sanh-mạng đặng vừa theo Thánh-chất của CHÍ-TÔN là Chúa sự sống.

**TỔ CHỨC & ĐIỀU HÀNH**  
**các CƠ-QUAN trong**  
**HỘI-THÁNH PHƯỚC-THIỆN**  
**GIÁP-DẦN NIÊN 1974**